

Oorlogsdrieluik over verzetbroers Bastiaans

HOOGHALEN - In Herinneringscentrum Kamp Amersfoort is onlangs het boek *Wel gebogen, niet gebroken* gepresenteerd. Deze uitgave is gebaseerd op de belevenissen van de broers Henk en Gerard Bastiaans en hun verzetskameraden in de Tweede Wereldoorlog. Zij waren ook in Midden-Drenthe actief, met name tijdens een wapendropping in Hooghalen in 1942.

Een van de drie samenstellers van het boek is Betty Hoogeveen-Bastiaans uit Smilde, dochter van

Henk Bastiaans. Het boek is een drieluik: drie delen in één boek. Het derde deel is het authentieke dagboek van de Haagse verzetsman Henk Bastiaans (1914-1989), die na zijn arrestatie eind maart 1942 belandde in het Oranjehotel in Scheveningen. Via Kamp Amersfoort en Kamp Vught kwam hij in de concentratiekampen Natzweiler, Dachau, Mauthausen, Melk en Ebensee. Wonder boven wonder overleefde hij. Zijn broer Gerard werd door de Duitsers gefusilleerd en ook de meeste andere verzetskameraden overleefden de oorlog niet.

Deel twee van het boek is een onderzoeksverslag van de hand van Theo van Bommel uit Krommenie. Met hulp van de twee anderen deed hij uitgebreid onderzoek naar de periode vóór de arrestatie. Via een speurtocht in het Nationaal Archief, het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging en bij het NIOD, en contacten met nabestaanden van de verzetsmensen, kwam er veel boven water: sabotage, informatie verzamelen, een aanslag op een collaborateur en de relatie met het Englandspiel. In dit deel komt ook de wapendropping in Hooghalen in 1942 aan bod.

Carel de Mari uit Schoonhoven maakte het drieluik compleet met een heel toegankelijk en gemakkelijk leesbaar oorlogsverhaal in romanvorm als eerste deel van het boek. Een combinatie van feiten die zijn gevonden, en van fictie waarmee de overgebleven 'gaten' in de feiten en in het verhaal eromheen zijn ingevuld. Zo krijgt de lezer een beeld van hoe het allemaal gegaan kan zijn.

De VeldenKrant

26-2-2020