

NATZWEILERBERICHTEN

VAN DE

"STICHTING VRIENDENKRING VAN OUD-NATZWEILERS"

BOEKBESPREKING

Wel gebogen, niet gebroken,

ISBN 9789090327297

Prijs 29,50 euro excl. verzendkosten

Op 9 februari jl. werd in NM Kamp Amersfoort het boek "Wel gebogen, niet gebroken" gepresenteerd.

Dit boek bestaat uit 3 delen. Het meest aangrijpende is het dagboek van Henk Bastiaans, door hem geschreven in de zomer 1945. Zijn huisarts raadde dit aan als therapie om deze gruwelijke periode te verwerken. Hij overleefde vele kampen in Nederland en daarbuiten, waaronder Natzweiler, Dachau, Mauthausen en Melk.

Zijn dochter Betty Hoogeveen-Bastiaans is op latere leeftijd samen met Theo van Bommel en Carel de Mari op zoek gegaan naar het leven van haar vader in oorlogstijd. Zij heeft de reis van haar vader langs alle kampen gemaakt, sprak met veel familieleden en vrienden. Zij hebben archieven uitgeplozen, kortom ontzettend veel werk verricht.

Nu ligt er een mooi 'tribute' aan haar vader. Voor Betty een afronding van haar zoektocht naar iets wat zij als kinderen wel wisten maar waar niet of weinig over gesproken werd.

De 2 eerste exemplaren zijn bij deze gelegenheid aangeboden aan de oudste achterkleindochter van Henk Bastiaans en Roelof Schutrup, secretaris van de Vriendenkring van Oud-Natzweilers.

Het boek is te bestellen bij Betty Hoogeveen

Email: bettyhoogeveen05@gmail.com

